

Gabblin

och de vilda
dammråttorna



Sabine Mickelsson

VISTO
FÖRLAG

Gåblin och de vilda dammråttorna

Utgiven av Visto förlag, Lerum, 2022
www.vistoforlag.se | info@vistoforlag.se

© Text: Sabine Mickelsson
© Bild: Yellowhit, Sabine Mickelsson

Första upplagan
Tryckt i Viljandi, 2022

ISBN: 978-91-7885-690-9



Gäbblin och de vilda dammrättorna

en berättelse av
Sabine Mickelsson



Det här är Gåblin. Han bor med Stella som är sex år. Självt är Gåblin exakt 606 år och 66 dagar. Det är inte så gammalt. Inte om man är ett hustroll.



Hustroll är busiga varelser som tycker om att hjälpa sina människor. Men Stella vet inte om att hon har ett eget litet troll. Hon har precis flyttat in tillsammans med sin pappa.






Gåblin vill så gärna vara hennes vän. Men det går inte. I *Hustrollens Stora Lagbok* står det att troll inte får visa sig för människor. Det är en dum gammal bok! Gåblin skulle hellre leka och ha roligt med sin Stella.



Men den här morgonen är minsann ingenting roligt. Stellas pappa är arg. Jättearg. Så arg att Gåblin vaknar ur sin sköna sömn.

- Usch, vilka dammråttor! ropar pappa. Du måste städa!
- Jag vill inte städa, säger Stella.

Pappa lyssnar inte. Han stänger dörren med en smäll.



Gåblin har aldrig sett Stella så olycklig förut! I lagboken står det att han inte får visa sig ... men får han prata?
– Hej, viskar han.

- Ä-är det någon där? frågar Stella.
- Bara en kompis, säger Gåblin. Varför gråter du? Stella snörvlar till.
- Dammråttorna är hemska! Jag glömde att städa och nu finns de överallt. Tänk om de aldrig flyttar ut?

Gåblin blir alldeles förtvivlad,
så där att det värker i bröstet.
Han vill inte att Stella ska vara ledsen!
Finns det något han kan göra så att
hon blir glad igen?



Tack!

Klas, som lät Gåblin flytta in.

Emelie Kempe, som lektörläste manuset och gav kloka råd.

Elin Edberg med familj, som agerade bollplank och testläsare.

Yellowhit, som hjälpte till att ta fram en trovärdig Stella
samt skänkte bilderna färg och liv.

Ulrika Slottner och Matilda Olsson, som tålmodigt svarade på frågor
och redaktörläste texten x antal gånger under processen,
samt resten av teamet på Visto.

Sandra Holmqvist, som korrläste boken innan tryck.

Svenska kulturfonden, som såg till att det blev en fysisk bok.

Familj och vänner, för att ni fortsättningsvis stöttar mitt författarskap.

Med stöd av:



**Svenska
kulturfonden**

Hjälp! Dammråttorna måste bort,
annars blir det ingen efterrätt!

Häng med hustrollet Gåblin och sexåriga
Stella i jakten på de vilda dammråttorna.
En bok om vänskap och hur det kan kännas både
svårt och härligt att hjälpa den man bryr sig om.



Sabine tar med läsaren till det magiska i vardagen.

Medryckande läsning, för stora och små.

– Emelie Kempe, författare

*En jättefin, spännande och pedagogisk bok med
bilder som harmoniserar med innehållet.*

– Elin Edberg, författare och bokrecensent

*En fantasifull berättelse fylld av humor, fart och
omtänksamhet, med precis lagom mycket spänning.*

– Helena Zihlerl, bokrecensent på barnboksprat.se

 **VISTO**
FÖRLAG

www.vistoforlag.se



**Svenska
kulturfonden**

